

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard

Nr. 1

4 januari 2019

Jaargang 69



"Wat een goed begin van de week:
samen naar de kerk op zondag-ochtend: door de preek heb ik altijd het idee dat ik boven het dagelijks leven uitstijg: er is meer dan mijn eigen zorgen en wensen."



Heil en zegen toegewenst voor 2019.

Actie 
Kerkbalans
2019

Het nieuwe jaar

De Duitse predikant en theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef op 28 december 1944 vanuit de gevangenis een brief. In de brief stond onderstaand gedicht voor de jaarwisseling, opgedragen aan zijn moeder en aan zijn verloofde. Om hen te laten delen in zijn verwachting voor het nieuwe jaar.

*Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.*

*Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.*

*En wilt Gij ons de bittere beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.*

*Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.*

*Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.*

*Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.*

*In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.*

(vertaling: J.W. Schulte Nordholt)

Enkele maanden na het schrijven van dit gedicht werd Bonhoeffer door de nazi's gedood vanwege zijn betrokkenheid bij het verzet en complotten tegen het nazi-regime. Elke dag was God met hem, ook op die dag. En dat gaf hem troost, houvast.

Met dit geloof in deze God, in Jezus als Immanuel (God met ons), kunnen we het nieuwe jaar in, wat het jaar ons ook zal brengen. Ik bid u en jullie allemaal een jaar toe vol van geloof in deze goede God!

Ook namens Annemarie, Jochem en Sanne wil ik jullie hartelijk bedanken voor alle prachtige wensen voor de Kerstdagen en het nieuwe jaar.

Ds. Martin Bil

Nieuwjaarswens

De kerkenraad wenst u heil en zegen toe voor 2019. Dat we verbonden mogen zijn en blijven aan Christus en daarom ook aan elkaar. In liefde en trouw naar elkaar mogen omzien en elkaar helpen waar nodig. Dat we samen gemeente van Jezus Christus mogen zijn en Zijn naam mogen uitdragen in ons spreken, doen en laten.

Avondmaalsviering

Zondag 20 januari hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. De morgendienst op zondag 12 januari staat in het teken van de voorbereiding. Maandagavond 13 januari is er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het avondmaal en onze beleving daarvan. Om 20.00 uur in De Hoeksteen. Hartelijk welkom!

Kerkradio

Helaas is het in de afgelopen week een paar keer gebeurd dat er geen (live) uitzending van de kerkradio was. Eén keer was dit door een menselijke fout bij ons, de andere keren lag dat aan de provider of een algehele uitval van de kerkomroep. De meeste diensten zijn wel opgenomen en kunt u nog terug luisteren, maar niet degene waarbij een fout is gemaakt. Vanwege het aantal vragen en telefoontjes die we hebben ontvangen, leek het ons goed u hierover te informeren.

Hiense kerk

In het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 29 december 2018 stond een artikel over de sluiting van de Hiense kerk. Op de voorpagina van de krant staat een foto dat koster Jaap de kerkdeur afsluit. Het artikel hangt op het prikbord in de Dodewaardse kerk.

Zieken

Laten we ook omzien naar hen die niet zijn genoemd, maar wel ziek of hulpbehoevend zijn, soms al langere tijd of zelfs chronisch. Uw gebed en meeleven zal hen tot steun zijn.

Kerkrentmeesters

Ontvangen giften

In de afgelopen weken zijn de volgende giften ontvangen:

Via collectezak: 1 x € 59,00 t.b.v. verbouwing pastorie.

Via Bank: 1 x € 100,00.

Hartelijk dank aan alle gevers!

Actie Kerkbalans

Het jaar 2018 is voorbij. Er was voor afgelopen jaar een bedrag toegezegd van 65.109,21 euro. Vorige week was er inmiddels al 66.000 euro aan vrijwillige bijdragen overgemaakt. We willen u bedanken dat u trouw uw bijdrage(n) heeft overgemaakt en dat het toegezegde bedrag ook inderdaad is binnengekomen.

Ondertussen zijn we druk bezig met de voorbereidende activiteiten voor Actie Kerkbalans 2019, zodat we vanaf 19 januari de actie kunnen starten. Uw financiële bijdragen hebben we ook in 2019 heel hard nodig. In het Kerkblad nummer 23 heeft de begroting voor 2019 gestaan. Deze begroting geeft een tekort aan van ruim 27.000 euro. Hierbij zitten niet de extra investeringen die we doen aan o.a. de oude pastorie. Om alle faciliteiten te houden zoals we die nu hebben (een full-time predikant, een pastoraal medewerker voor ouderenbezoeken, kosten gastpredikanten, catechese, gas, water en licht, verzekeringen, dagelijks onderhoud aan de gebouwen, enz.) zou de Actie Kerkbalans 2019 ook veel meer moeten opbrengen. We doen dan ook een beroep op iedereen om te overwegen of u uw bijdrage kunt/wilt verhogen. Het thema van Actie Kerkbalans is ook dit jaar "Geef voor je kerk". Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. We rekenen op uw deelname!

Onder de toren van de kerk hangen een aantal posters m.b.t. deze actie.

Actie "Verleg een steen"

We zijn inmiddels met de actie de 10.000 euro gepasseerd. De teller staat inmiddels op 10.675 euro (31 december 2018). Het College van Kerkrentmeesters is ontzettend blij met dit resultaat. De opbrengst van deze actie is duurzaam, namelijk het renoveren en wijzigen van de oude pastorie in ons nieuwe verenigingsgebouw. Alle gevers willen wij heel hartelijk bedanken. De actie gaat in 2019 gewoon door. U kunt heel 2019 nog geld geven voor deze actie. Ook zullen er in 2019 een aantal collectes voor dit doel worden bestemd. De actie "Verleg een steen" blijft van harte aanbevolen!



Bijbelkring

Op maandag 7 januari 2019 komt de Bijbelkring weer bij elkaar. We gaan met elkaar in gesprek over 'blijdschap' als vrucht van de Geest. In hoofdstuk 3 van het boekje van Douma worden daarbij 3 gedeelten uit de Bijbel genoemd: Lukas 15: 4-7, Johannes 15: 9-11 en Filippienzen 4: 4. We beginnen in De Hoeksteen om 19.30 uur. Iedereen van harte welkom!

Mentor-catechese

Donderdag 10 januari 2019 gaan we in gesprek over 'Jij en Zijn schepping' (les 6). De PBB-tekst is 'HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. (Psalm 8: 2, HSV). 'Things to do' voor les 7 (Door eerlijk te zijn) op 24 januari 2019: Neem een dag (of meer dagen) waarop je 's avonds terugkijkt. Vraag jezelf af: ben ik vandaag steeds eerlijk geweest? Welke hele leugens of halve waarheden heb ik gezegd of gedaan

Boekwinkel "De Ploeg"



Nieuw jaar, nieuw dagboek?

Een greep uit ons assortiment:

Net binnen:

Omdat hij van je houdt
Leven aan zijn hart
Sta op en schitter
De Bijbel op tafel
Even Off-Line

- Ina van der Beek
- Tanneke Dorgelo
- Daniëlle Heerens
- Joyce de Jong
- Erica Kramer



Verder:

Hoop voor iedere dag
Ik ben altijd bij je
Zijn roepstem horen

- Billy Graham
- Sarah Young
- Ds. P.L. de Jong

Voor kinderen:

God kent jou(5+) Jouw reis door de bijbel(7+) Jouw avontuur met de bijbel(7+)

openingstijden:

Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur

Contactgegevens:

boekwinkeldeploeg@kpnmail.nl

06-11120240



Namens alle vrijwilligers van De Ploeg:
Een gezegend 2019 toegewenst!



*Het Brood uit de hemel lag in een kribbe, in een voerbak.
Komt tot Hem als je honger hebt.
(Augustinus)*

Stichting De Schakel

Op donderdagavond 24 januari is evangelist Arjan Baan de spreker op de interkerkelijke ontmoetingsavond bij stichting De Schakel. De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw De Verbinding, Stationsstraat 1, Zetten. Het onderwerp zal zijn: De strijd om ons denken. Arjan Baan is medeoprichter van de stichting Heart Cry.

Deze stichting heeft twee belangrijke doelstellingen voor ogen, namelijk: (1) geestelijke verdieping en (2) bewustmaking van de noodzaak van opwekking.

De wortels van het ontstaan van de beweging Heart Cry liggen bij een groep vrienden. Deze vrienden kwamen vanaf 2000 samen om te bidden en jongerenavonden te organiseren in de Alblasserwaard (Zuid Holland).

God heeft dit rijk willen zegenen en velen hebben een doorbraak in hun geestelijk leven ervaren.

De toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden voor de kosten.

Zie ook: www.deschakelzetten.nl

Zorgcentrum Het Anker zoekt:

- Verzorgende IG
- Verpleegkundige
- Welzijnsmedewerkers
- Woonbegeleiders

Meer informatie? Kijk op www.ankerzorg.nl

Colofon

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411
bij voorkeur alleen 's middags.
Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551
06-28442800
E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:

Ds. J.H. de Vree,
Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS
Achterberg. tel.: 0317-612906
E-mail: jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi

Willem van Hattum, 0488 - 412260

Website:

www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw "De Hoeksteen",
Margrietlaan 13. Tel.: 411406
Beheerder: Dhr. J.H. Breunisse:
Tel.: 412447

Diaconie

Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente
Hien en Dodewaard,
p/a Gandhistraat 55, Zetten

College van Kerkrentmeesters

Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en
Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten

Zendingscommissie

Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard

Kerkblad rekeningnummer:

NL64RABO0373722346 t.n.v. Fonds
kerkbode.

Nr. 2 verschijnt op 18 januari.

Inleveren kopij: uiterlijk 14 januari

bij kopij@hervormddodewaard.nl

Nr. 3 komt uit op 1 februari.

Zondag 6 januari

10.00: Prop. A.C. Borsje, Ede
In “De Hoeksteen”
Oppas: Ditsy Verwoert,
Renske de Wit en
Claudia Huibers
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Ds. C.G. Visser
Kootwijkerbroek

Jongerenavond

Zondag 13 januari

10.00: Ds. M.H. Bil
Vorbereiding H.A..
In “De Hoeksteen”
Oppas: Arina Willemsen,
Fleur Verwoert en Claudia
KidsChurch
18.30: Ds. J.H. de Vree
Achterberg
Uitgangscollecte:
Verwarmingsfonds

Maandag 7 januari

18.30: Parels
19.30: Bijbelkring

Dinsdag 8 januari

19.00: Kris Kras Klub
19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 9 januari

19.00: Uur van gebed

Donderdag 10 januari

19.00: Mentorcatechese

Maandag 14 januari

18.30: Parels
20.00: Bezinningsavond H.A.

Dinsdag 15 januari

14.30: Ouderenkring
19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 16 januari

19.00: Uur van gebed
19.30: Kerkbalans info avond

Donderdag 17 januari

19.30: VV. ‘Bidt en Werkt’

Vrijdag 18 januari

19.30: 10Rclub