

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard

Nr. **25** Jaargang 68 | 21 december 2018



*Benieuwd wat Ds. Bil over
dit schilderij te zeggen heeft?
Kom luïsteren op 1^e Kerstdag in de kerk!*

'Van eenzaamheid bevrijd'

'U zult Hem de naam Jezus geven... En u zult Hem de naam Immanuël geven... (Matth. 1: 21,23)

Eenzaamheid staat voor ons gevoel haaks op Kerst. Het feest staat immers voor gezelligheid, sfeer en warmte. Maar Kerst is meer dan het omgekeerde van eenzaamheid.

Eind november 2013 was er dat nare bericht over de vondst van het lichaam van een gestorven vrouw. Tien jaar lang had ze in haar huis gelegen en niemand had haar zo erg gemist dat er naar haar werd gezocht. Ze had nog een dochter, maar die had al in geen twintig jaar contact meer met haar moeder kunnen krijgen. Deze vrouw in haar extreme eenzaamheid, waarin ze is vergeten geraakt door haar omgeving, is een schrikbeeld voor ieder mens. Deze geschiedenis raakt eens te meer in de aanloop naar Kerst. Het staat immers haaks op alles wat wij associëren met Kerst: gezelligheid, warmte, aardig zijn voor elkaar. Het schrijnt dat deze vrouw dat niet heeft gekend. Misschien wordt Kerst juist daarom wel gevierd, uitbundig en mooi, om onze angst voor eenzaamheid te bezweren. Eenzaamheid is immers een groot probleem in onze samenleving.

'Met ons'

Inderdaad heeft Kerst met die dingen te maken. Het bijzondere van Kerst is zelfs dat het meer is dan alleen maar haaks staan op eenzaamheid. God gaat er met Kerst op in. Je kunt het zelfs zo zeggen: Kerst is het feest waarop we vieren dat God onze eenzaamheid en verlorenheid heeft doorbroken. De namen van het Kerstkind geven dat aan. De naam 'Jezus', die aan het kind van Maria gegeven moet worden, wordt nader uitgelegd met een profetisch woord uit Jesaja. Als teken dat God redt, wordt er een Kind geboren met de naam Immanuël, zo profeteerde Jesaja. Immanuël betekent: God met ons. Het 'met ons' heeft God boven verwachting royaal gedaan in Jezus. Dieper dan we ooit hadden bedacht, is Hij in ons bestaan afgedaald. Hij werd werkelijk één met ons. Hij kwam niet even langs, maar verplaatste Zich in ons bestaan. Aan die liefde mogen we ons toevertrouwen, juist ook wanneer we ons eenzaam voelen.



Zonde

De naam 'Jezus', de Heere redt (van de zonde), laat ons horen hoe diepgaand Hij ons wilde bevrijden van eenzaamheid. Hij pakt het in de wortel aan. De oorzaak van alle eenzaamheid is uiteindelijk zonde. Daardoor vereenzamen we zelf van God en van elkaar; door de zonde maken we anderen eenzaam. Zonde is het omgekeerde van liefhebben. Het is naar jezelf gekromd zijn, zei Luther. Dat gericht zijn op jezelf ontstond in de afkering van God. Een diep heimwee is het gevolg, omdat we gemaakt zijn naar God. We zijn onrustig op zoek naar het vervullen van die diepe eenzaamheid. Het in jezelf gekeerd zijn, maakt dat je niet echt om de medemens geeft. Je hebt het te druk met jezelf en de onrustige verlangens die in je leven. De ander mist daarom jouw aanwezigheid, jij die van de ander. Soms werkt het egocentrisme zo uit dat mensen door ons gedrag ook worden beschadigd en zich van de weeromstuit nog verder terugtrekken in zichzelf. Dat lokt soms ook weer zondig gedrag uit. Daar gaat God genadig op in met Kerst. Om ons van die kluwen van vereenzaming, een verknoping van schuld en lot, te verlossen, zond God Zijn Zoon. Hij liet Hem Jezus noemen. Dat betekent letterlijk: de Heere verlost. Daarom ook de uitleg: 'Want Hij zal zijn volk zalig maken (verlossen) van hun zonden.' Zalig maken, of verlossen, heeft te maken met vergeven. Daartoe is Jezus gekomen. Kerst is de eerste stap op de weg die Hij ging naar het kruis. Jozef kreeg de opdracht om het Kind Jezus te noemen. Hij deed het, als een daad van geloof. Kerst nodigt ons uit om Jozef te volgen en het kind Jezus te noemen: 'U verlost mij van mijn zonde.'

Losmaken

Verlossing heeft ook te maken met het losmaken uit zondige patronen. God buigt Zich in het Kerstkind niet alleen naar ons toe. Hij buigt ons door Jezus ook uit onszelf naar Hem en daarin naar de ander. Het goede nieuws over de verlossing werkt zich uit in de oproep om Jezus te volgen. Dit volgen gaat gepaard met het prijsgeven van je eigen leven in het kruisdragen achter Hem aan (Matth. 16: 24v). Juist die opdracht maakt dat we worden losgemaakt uit het gericht zijn op onszelf. Dat is een pijnlijk proces, maar heilzaam. Het verbreekt onze diepe eenzaamheid en die van anderen. Dan wordt het echt Kerst.

Ds. J.A. van den Berg (uit: De Waarheidsvriend 19 december 2013)

Kerkdiensten tijdens Kerstdagen

Ze kwamen om het pasgeboren kind Jezus te aanbidden, die wijzen uit het oosten. Op de 1^e Kerstdag mogen we ook komen, allen tezamen, in de kerk, om Christus te aanbidden. In ons lied en gebed, aangespoord door de woorden van God. In de ochtenddienst lezen we Mattheus 2: 1-12. Naast het orgel is er de muziekgroep die medewerking verleent. In de avonddienst lezen we Mattheus 2: 13-15. Dan levert het Hervormd Kerkkoor een bijdrage. Ook op 2^e Kerstdag is er 's morgens een kerkdienst. Ook namens Annemarie en de kinderen wens ik als predikant u en jou een gezegend Kerstfeest toe!

Kerkdiensten tijdens oud&nieuw

Op oudejaarsavond komen we als gemeente samen om het jaar met God af te sluiten. De volgende morgen hopen we als gemeente ook weer met God te beginnen. Welkom in de kerk, een huis waar de eeuwige God ons laat horen in wisselende tijden met ons te zijn!

Uitdelers liturgie gevraagd

Op de 1^e Kerstdag is er zowel 's morgens als 's avonds een papieren liturgie. Als er kinderen of volwassenen zijn die graag helpen uitdelen, laat het dan even weten aan de predikant. Ik kan je verklappen: het is prachtig om mensen welkom te heten in de kerk en hen iets mee te geven!

Torenwachten

Bij elke kerkdienst wordt u welkom geheten door de dominee en/of ambtsdrager(s). De kerkenraad heeft het idee om hierbij ook gemeenteleden te betrekken. Zou u dit werk ook wel willen doen, geef u dan op bij een van de torenwachten of bij de scriba, Henk de Haan.

Zieken

Laten we omzien naar hen die niet zijn genoemd, maar wel ziek of hulpbehoevend zijn, soms al langere tijd of zelfs chronisch. Uw gebed en meeleven zal hen tot steun zijn.

Bedankje

Ik wil iedereen dank zeggen voor de vele blijken van medeleven, voor de gebeden, kaartjes, telefoontjes en bloemen tijdens mijn ziek zijn. Het heeft mij goed gedaan. Allen hartelijk dank hiervoor.

Marian Budding



Mentorcatechese

Donderdag 20 december 2018 gaan we in gesprek over 'Jij en Zijn schepping' (les 6). De PBB-tekst is 'HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. (Psalm 8: 2, HSV).

'Things to do' voor les 7 (Door eerlijk te zijn) op 10 januari 2019: Neem een dag (of meer dagen) waarop je 's avonds terugkijkt. Vraag jezelf af: ben ik vandaag steeds eerlijk geweest? Welke hele leugens of halve waarheden heb ik gezegd of gedaan?

Kringen voor ouders

Je kunt je nog opgeven voor de kringen voor ouders. Er zijn al diverse ouders die zich hebben opgegeven. Ook ouders die alleen komen omdat samen komen om wat voor reden dan ook niet lukt. Dus dat is zeker ook een mogelijkheid. Er start in ieder geval een kring voor ouders van kinderen onder de 12 jaar. Er kunnen altijd meer ouders bij. Voor de kring van ouders met kinderen van +12 zoeken we nog ouders. We willen in januari beginnen met een datum prikken. Zie voor meer inhoudelijke informatie het vorige Kerkblad of de website. Als je twijfelt of het wat voor je is: bel of mail gerust of spreek ons aan. Het lijkt ons een prachtige en praktische manier om meer betrokken te zijn op elkaar en op onze kinderen.

Ds. Martin en Annemarie Bil
predikant@hervormddodewaard.nl
06 42455636 (Annemarie)

Diaconie en Kerkrentmeesters

Kerstpakkettenactie en kerstattenties 2018

Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor de ontvangen giften voor de kerstpakkettenactie. Het is dankzij uw vrijgevigheid dat wij dit kunnen doen. Samen met de andere kerken die meedoen aan deze actie binnen de gemeente Neder-Betuwe zijn er weer een mooi aantal kerstpakketten weggebracht. Ook willen wij iedereen heel hartelijk bedanken die ons hebben geholpen met het samenstellen en het wegbrengen van de pakketten en attenties. Wij wensen u namens de Diaconie gezegende Kerstdagen toe en een goede jaarwisseling.

College van Kerkrentmeesters

Ontvangen giften

In de afgelopen weken zijn de volgende giften ontvangen:

Via Ds. M.H. Bil: 1 x € 20,00 en 2 x € 10,00.

Via ouderling P.N. de Groot: 1 x € 20,00.

Via bezoeker S. de Vree: 1 x € 10,00.

Hartelijk dank aan alle gevers!

Actie 'Verleg een steen'

De actie 'Verleg een steen' heeft inmiddels 8.555,10 euro opgebracht. Nog steeds worden er bijna elke dag grotere en kleinere bedragen overgemaakt voor deze actie.

We zijn blij met elke bijdrage!

Alle gevers willen we heel hartelijk bedanken.

U kunt nog steeds meedoen door een bedrag over te maken op IBAN-nummer NL98 INGB 0000 9062 73 t.n.v. C.v.K. Herv.

Gemeente Hien en Dodewaard o.v.v. actie verleg een steen.

Met uw bijdrage kunnen we o.a. de oude pastorie verbouwen tot ons nieuwe verenigingsgebouw.



Kerkenraadsvergadering

Op 4 december jl. kwam de kerkenraad weer in vergadering bijeen.

- In de vacature diaken werd benoemd br. Geery Peters van Ton. In de afgelopen week zijn kerkenraadsleden bij hem op bezoek en geweest en afgelopen zaterdag heeft hij de kerkenraad van zijn beslissing op de hoogte gebracht. Geery heeft helaas voor de benoeming bedankt. De kerkenraad zal zich opnieuw gaan beraden over de vervulling van de vacature en hoopt in januari opnieuw een benoeming te doen.
- Het college van ouderlingen informeerde de kerkenraad over haar werkzaamheden.
- De diaconie meldde dat ze tevreden zijn met de opkomst bij de maaltijd voor ouderen en alleenstaanden. Ook deelde zij mee dat ze dit jaar weer meedoen aan de gezamenlijke kerstpakketten actie van de kerkgenootschappen in Neder-Betuwe.

Op de begroting van dit college voor 2019 zijn geen vragen of opmerkingen van de gemeenteleden gekomen. Hiermee werd deze in 2e lezing goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend.

- De begroting van het College van Kerkrentmeesters werd in 2e lezing besproken, goedgekeurd en vastgesteld. Deze werd niet ter vergadering ondertekend, dat zal op een later moment gebeuren. Verder informeerde het CvK de kerkenraad over de Actie Kerkbalans 2019 en de open dag in de Hiense kerk.
- De commissie gebouwen deed verslag van de voortgang m.b.t. de herbestemming van de oude pastorie en verkoop van de Hiense kerk en 'De Hoeksteen'. De kerkenraad hoopt in januari 2019 een beslissing te nemen aan welke bieder de gebouwen worden verkocht. Dit kan aan 1 bieder zijn voor beide gebouwen maar ook aan 2 bidders, voor elk gebouw één. De overdracht van 'De Hoeksteen' zal niet vóór 1 augustus 2019 plaatsvinden.
- Het collecterooster voor 2019 werd vastgesteld.
- Er werd gesproken over de Alpha-cursus, zie het vorige Kerkblad, welke we in het komende kalenderjaar weer willen houden. Mogelijk kan dit i.s.m. de Hervormde Gemeente Ochten.
- Het jeugdwerk heeft helaas het besluit moeten nemen dat er dit seizoen geen jongensclub (TOV) meer is, vanwege de lage opkomst.
- De kidschurch houdt een Kerstviering op zondag 23 december. De kinderen zouden ook graag een bijdrage willen leveren in de morgendienst op 1^e Kerstdag.



JEZUS WERD
GEBOREN ZODAT
JIJ NIET HOEFT
TE STERVEN

visje

Belevingsgesprek

Op 29 januari 2019 gaat de kerkenraad met elkaar in gesprek hoe zij het ambt beleven. We willen kijken naar de mooie kanten, maar ook praten over waar we tegen aan lopen. Ook gaan we met elkaar spreken over het werk van Ds. Bil in zijn eerste half jaar in onze gemeente.

Gemeenteavond

De kerkenraad wil graag weer met de contactpersonen in gesprek over hun rol en werkzaamheden. We nodigen ook de gemeenteleden uit die zich willen inzetten om de contacten tussen de gemeenteleden te verbeteren en te helpen om naar elkaar om te zien. We hopen dit te doen op dinsdag 5 februari 2019.

Vrije dagen predikant

Na de drukte van Kerst en de jaarwisseling, ben ik op donderdag 3 en vrijdag 4 januari vrij. Voor spoedeisende dingen kunt u dan contact opnemen met de wijkouderling of de scriba.



Beste mensen van de kerk,

Weet u waarom God eigenlijk een boog in de lucht gaf na de zondvloed? Wij, de kinderen van kinderclub Keitjes weten het! Niet alleen voor Noach hoor, ook voor Zichzelf. Zoekt u het maar op in de Bijbel. Wij hebben twee heel gezellige clubmiddagen gehad. Er waren 12 of 13 kinderen. Hele gezellige kinderen die hard kunnen zingen en goede vragen kunnen stellen. We hebben tijdens de twee middagen een schatkist geknutseld, puzzels gedaan, een proefje met kleuren van de regenboog en nog veel meer. Het spel met ballonnen was ook erg leuk. Tamara en Claudia halen de kinderen bij basisschool De Hien op. Er zijn kinderen die elkaar vaker in de kerk of bij de KidsChurch zien (zelfs uit Zetten), maar ook kinderen die elkaar alleen van De Hien kennen. Het wisselt hoe bekend de kinderen met de bijbelverhalen zijn.

Nora en Lynn passen op de peuters van 1 jaar. Bedankt Nora en Lynn! Bedankt iedereen die boodschappen doet of iets lekkers heeft gebakken! Tamara, Janine en Annemarie genieten ook erg van onze Keitjes.

Jongens en meisjes, als je dit leest, is ook de kerstmiddag achter de rug. De volgende keer is er op woensdag 30 januari weer Keitjes om 14:15 uur. Kom je ook?

EO en IZB beginnen podcast 'Eerst Dit' Dagelijkse overdenking via Whatsapp Onder de naam 'Eerst dit' verzorgen de Evangelische Omroep en de missionaire organisatie IZB een gratis dagelijkse bijbel-podcast. Elke werkdag krijgen de abonnees 's ochtends een 7-minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die willen groeien in geloof en het volgen van Jezus.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De vijf medewerkers zijn ds. Dirk de Bree (Utrecht), Minella van Bergeijk (hoofdredacteur EVA), ds. Kees van Ekris (Zeist), ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus) en ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven).

'Veel mensen in de doelgroep hebben een drukke baan, gezin, activiteiten in de kerk, de sportclub, de sociale contacten, een cursus, en ga zo maar door. De tijd om geconcentreerd een Bijbelgedeelte te lezen en te overdenken schiet er al snel bij in', zegt Daan Molenaar, conceptontwikkelaar van de EO. 'Eerst Dit' geeft mensen uit de doelgroep een gedachte waar je tijdens je werkdag wat aan hebt', zegt ds. Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. 'Het is een bijbellezing en een prikkelende overdenking, die je helpt bij een missionaire levensstijl. Origineel, concreet, to the point; houdbaar in tijden van vreugde en van verdriet.'

Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden via www.eerstdit.nl

Colofon

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411
bij voorkeur alleen 's middags.
Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551
06-28442800
E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:

Ds. J.H. de Vree,
Achterbergesstraatweg 197, 3911 CS
Achterberg. tel.: 0317-612906
E-mail: jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi

Willem van Hattum, 0488 - 412260

Website:

www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw "De Hoeksteen",
Margrietlaan 13. Tel.: 411406
Beheerder: Dhr. J.H. Breunisse:
Tel.: 412447

Diaconie

Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente
Hien en Dodewaard,
p/a Gandhistraat 55, Zetten

College van Kerkrentmeesters

Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en
Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten

Zendingscommissie

Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard

Kerkblad rekeningnummer:

NL64RABO0373722346 t.n.v. Fonds
kerkbode.

Nr. 1 verschijnt op 4 januari.

Inleveren kopij: uiterlijk 31 december

bij kopij@hervormddodewaard.nl

Nr. 2 komt uit op 18 januari.

Zondag 23 december

4^e Adventszondag

10.00: Ds. M. van Leeuwen,
Hierden

In “De Hoeksteen”

Oppas: Annemarie Hanhart
Jorinde Dekker en
Claudia Huibers

KidsChurch

18.30: Ds. H.J. Donken, Wierden
Collecte C.v.K.:
‘Kerst op het Plein’

Jongerenavond

Dinsdag 25 december

1^e Kerstdag

10.00: Ds. M.H. Bil
m.m.v. Muziekgroep

In “De Hoeksteen”

Oppas: Annemarie Hanhart
Jorinde Dekker en
Claudia Huibers

18.30: Ds. M.H. Bil.
Kerzangdienst m.m.v.
Hervormd Kerkkoor
1 collecte in de dienst:
Hervormd Kerkkoor

Woensdag 26 december 2018

2^e Kerstdag

10.00: Ds. J.E. de Groot, Ede

Zondag 30 december

10.00: Ds. M. van Dam, Baarn

In “De Hoeksteen”

Oppas: Annemarie Bil
Lisa Kuiper en Claudia

18.30: Ds. A.T. van Blijderveen,
Veenendaal

Maandag 31 december 2018

Oudejaarsdag

19.30: Ds. M.H. Bil
Uitgangscollecte:
Oudejaarscollecte

Dinsdag 1 januari 2019

Nieuwjaarsdag

10.00: Ds. M.H. Bil
Uitgangscollecte:
Nieuwjaarscollecte

Woensdag 2 januari

19.00: Uur van gebed

Donderdag 3 januari

19.30: VV. ‘Bidt en Werkt’