

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard

Nr. **24** Jaargang 68 | 7 december 2018





Stamboom

'Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham' (Mattheüs 1: 1)

Geslachtsregisters of stambomen zijn onder Bijbellezers niet zo populair. We slaan ze vaak over. Tegelijkertijd is er vandaag de dag een toenemende interesse in stambomen. Hele websites zijn eraan gewijd en veel mensen hebben er hun dagbesteding aan. Als een stamboom iets over onszelf zegt, wordt het blijkaar interessant.

Het Nieuwe Testament begint ook met een stamboom. Het geslachtsregister van Jezus Christus. Letterlijk vertaald staat er: 'boek van de genesis'. Dat doet denken aan het eerste Bijbelboek. Genesis betekent begin, geboorte. Mattheüs wil zeggen: met Jezus is er een nieuw begin.

Aan dat nieuwe begin gaat wat vooraf. Jezus wordt geboren in een familie, het volk van Israël. Mattheüs verdeelt de stamboom in 3 groepen van 14 generaties en vestigt de aandacht op de scharnierpunten. Het begint met Abraham, aan wie God de belofte deed dat in hem alle volken van de aarde worden gezegend. Het hoogtepunt van het bestaan van Israël was koning David, aan wie God de belofte deed dat zijn familie voor eeuwig op de troon zit. Het liep echter uit op het oordeel van de ballingschap. Daar had het volk het naar gemaakt. Leven zonder God ging hun prima af. Er was geen redden meer aan. Maar dan komt Jezus als de climax. Een nieuwe genesis!

Jezus, als het nieuwe begin, heeft een voorgeschiedenis. Een voorgeschiedenis van mensen en een voorgeschiedenis van God. Jezus wordt geboren uit mensen van wie de geschiedenis is vastgelopen. Mensen die niet meer leven bij de beloften van God en het oordeel van God over zich heen hebben geroepen. Dat geldt niet alleen voor een koning Achaz, maar ook voor de grote koning David. Mattheüs herinnert ons nog even fijntjes aan één van die zwarte bladzijden uit zijn leven: 'David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was'. Jezus wil in de rij staan van zondaars. Hij wil de mensen in alles gelijk worden.



Volgens Mattheüs 1

Maar nog belangrijker dan Jezus' voorgeschiedenis van mensen is Jezus' voorgeschiedenis van God met mensen. Jezus Christus is de zoon van David, de zoon van Abraham. Jezus komt voort uit de beloften van God. Hij is de vervulling daarvan. Jezus, geboren uit het volk Israël, zal tot zegen van de hele wereld zijn. En Hij is de beloofde Messias, de Redder en Bevrijder van zonden en oordeel. Naar de komst van Jezus heeft God toegewerkt.

Jezus heeft een voorgeschiedenis. Hij komt niet plotseling of zomaar. Zijn komst hebben mensen nodig gemaakt en, meer nog, Zijn komst is door God beloofd. Voor God is Jezus geen bijkomstigheid, maar het doel van Zijn plan. Hoe belangrijk is Jezus voor ons, in ons leven, in ons geloof? Is Hij een bijkomstigheid of is Hij alles voor ons? Kunnen we geloven in God zonder Jezus? De stamboom van Jezus verkondigt ons: zonder Jezus is er geen redden aan met ons mensen. Maar God zij dank: er is een nieuw begin! God doet wat Hij belooft: Jezus komt. Laten we vol verlangen uitzien naar Jezus' geboorte in ons leven en in onze wereld.

Liefde,
die altijd brandt
en nooit dooft.

Mijn God,
mijn Liefde,
ontsteek Uw licht in mij!

(Augustinus)

Zieken

Laten we ook omzien naar hen die niet zijn genoemd, maar wel ziek of hulpbehoevend zijn, soms al langere tijd of zelfs chronisch. Uw gebed en meeleven zal hen tot steun zijn.

Bedankt!

Op deze manier willen we iedereen hartelijk dank zeggen voor alle felicitaties met ons 55-jarig huwelijksjubileum.

Cornelis en Neeltje van Ommeren.

Zondag 9 december

Op deze zondag collecteert de diaconie voor Friedensstimme. De opbrengst van de collecte komt ten goede aan de bestrijding van de onkosten van de kerstgroetenactie die vanuit onze gemeente wordt gehouden voor christenen in de voormalige Sovjet-Unie. Van harte aanbevolen!

Zondag 16 december

Advent

Uitzien naar de komst van Jezus in je leven. Hoe doe je dat? Hoe deed Jozef dat? 's Morgens lezen we Mattheüs 1: 18-25. Wat moet Jozef met een verloofde die zwanger blijkt te zijn van de Heilige Geest? Wat moeten wij met de wonderlijke geboorte van Jezus die onze inbreng volledig uitsluit? Kunnen we dat geloven en, zo ja, hoe?

De diaconiecollecte op deze zondag zal zijn ter bestrijding van de onkosten voor de kerstpakkettenactie 2018 (zie hieronder)

Binnen de gemeente Neder-Betuwe wordt ook dit jaar weer een kerstpakkettenactie georganiseerd. Verschillende kerken doen hier aan mee. Ook de Diaconie van onze gemeente zal weer meedoen met deze actie. De mensen die hiervoor in aanmerking komen, hebben een financieel lastige positie. De mensen die graag een kerstpakket ontvangen, hebben zich hiervoor aangemeld op uitnodiging van de Gemeente Neder-Betuwe. De ervaring leert dat dit initiatief bijzonder wordt gewaardeerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de boodschappen voor de pakketten dit jaar allemaal ingekocht. Steun daarom de collecte, uw bijdrage is zeer welkom! Bij voorbaat hartelijk dank.

Kerktaxi

Wilt u graag een kerkdienst bijwonen, maar weet u niet hoe u in de kerk moet komen? Aarzel dan niet, maar bel Willem van Hattum (0488-412260). Hij zorgt er dan voor dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.

Mentorcatechese

Donderdag 6 december 2018 gaan we in gesprek over God en het kwaad (les 5). De PBB-tekst is 'Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Mattheüs 16: 16, HSV).

'Things to do' voor les 6 (Jij en Zijn schepping) op 20 december 2018: Probeer deze week goed om je heen te kijken. Wat vind jij echt super mooi in de natuur? Een zonsondergang, die grappige kop van jullie hond, een imposante boom, de piepkleine vingers van een baby... Maak daarvan een foto of filmpje met je mobiel. Zorg ervoor dat je je mobiel bij je hebt, de volgende keer!

Adventsavond Dodewaard

Wilt u ook dit jaar samen met diverse verenigingen advents- en kerstliederen komen zingen? En luisteren naar muziek, koorzang, gedichten en een mooi kerstverhaal? En naar een overdenking luisteren van Ds.M.H.Bil?

Dan bent u van harte welkom DV 14 december in Sporthal 'de Eng', Dalwaggen 78 te Dodewaard .

De organisatie is in handen van: Christelijke Muziekvereniging Amicitia, Hervormde Vrouwenvereniging 'Bidt en Werkt', Hervormd Kerkkoor Hien-Dodewaard, het Dodewaards Mannenkoor en de Christelijke Plattelands Vereniging Hien-Dodewaard.

De toegang is gratis en bij de uitgang zal een collecte gehouden worden en zullen er kerststerren verkocht worden ter bestrijding van de onkosten.

Alphacursus

Er zijn meerdere mensen die graag een Alpha-cursus zouden willen volgen. Zij willen graag meer weten over het christelijk geloof. De cursus zou begin 2019 van start kunnen gaan. Om die cursus te kunnen geven, zijn wel vrijwilligers nodig. Een inleiding te geven over een onderwerp, koken voor de maaltijd vooraf, er zijn en met de deelnemers in gesprek gaan, een en ander organiseren, ... Wilt u graag dat ook anderen het Evangelie ontdekken en zelf daaraan een bijdrage leveren door een van de genoemde dingen te gaan doen, al is het maar voor 1 avond? Meldt u dan aan bij Ds. Martin Bil of de scriba, Henk de Haan.

Kringen voor ouders

Wij hebben al een rijtje praktische vragen vanuit onze gezinssituatie over games, vriendschappen sluiten door kinderen en het delen van je geloof met je kinderen. Daar zouden wij jullie ervaringen en meningen wel eens over willen horen...

Tijdens de avond voor ouders over geloofsopvoeding hebben meerdere ouders aangegeven graag een kring te willen starten om een paar keer per jaar met elkaar contact te hebben en door te praten over kinderen en geloof. Er zijn al diverse ouders die zich hebben opgegeven. We willen in januari starten.

Wat is het idee?

De HGJB heeft boekjes uitgegeven die kant en klaar materiaal geven voor een paar avonden nadenken over verschillende onderwerpen rondom geloofsopvoeding. Prachtig materiaal, heel praktisch en gericht op in gesprek gaan met elkaar en leren van elkaar naast wat verdieping.

Het is geen cursus. De avonden zijn bedoeld om inspiratie op te doen en op elkaars gezinsleven (voor zover je wilt) betrokken te zijn. (Zie eventueel www.hgjb.nl onder het kopje 'Gezin' het gespreksmateriaal 'Voorleven').

Praktisch:

Als groepje kom je 4x per jaar bij elkaar, waarvan 3x een avond aan de hand van het boekje. En 1x een gezellige middagactiviteit of maaltijd als gezinnen totaal. (Uiteraard is niks verplicht en kan iedere groep er voor kiezen om dingen uit te breiden of te minderen.) HGJB geeft materiaal voor de leeftijden: 0-3 jaar, 4-7 jaar, 8-11 jaar en 12-16 jaar. Afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden, kunnen we kijken of we een groep 0-11 en een groep 12-16 starten, of nog een verdere onderverdeling maken.

Meld je aan via de email of bel ons op. Wil je daarbij aangeven voor welke leeftijdscategorie je belangstelling hebt?

Als je twijfelt of het wat voor je is: bel of mail gerust of spreek ons aan. We hebben van alle vier de boekjes een exemplaar in huis, dus als je die wilt inkijken kan dat ook natuurlijk.

Het lijkt ons een prachtige en praktische manier om meer betrokken te zijn op elkaar en op onze kinderen.

Ds. Martin en Annemarie Bil
predikant@hervormddodewaard.nl, 06 42455636 (Annemarie)

Collectes en giften

- Collecte 21 oktober: Werelddiaconaat, wereldvoedseldag tbv Nepal € 229,50
- Collecte 28 oktober: Stichting Hulp Oost Europa € 401,87
- Dankdagcollecte 7 november: Zoa, Sri Lanka € 189,80
- Collecte 11 november: Binnenlands diaconaat; Exodes huizen € 124,20
- Collectes november: € 273,55
- Gespaard door Kids Church en door Keitjes (vorig seizoen) voor Stichting Karamoja Arts (www.karamoja-arts.nl) € 102,50



Hartelijk bedankt voor uw bijdrage Actie Kerkbalans

We zijn blij dat veel gemeenteleden hun bijdrage voor 2018 hebben overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor! Er zijn nog een aantal gemeenteleden die dat nog niet hebben gedaan. Wilt u nakijken of u uw toezegging voor dit jaar al hebt voldaan? Mocht dit niet zo zijn, dan vragen we u vriendelijk om dit vóór 31 december aanstaande te doen. Mocht u twijfelen of u wel of niet hebt betaald, dan kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2019 al weer begonnen. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

Actie 'Verleg een steen'

De actie 'Verleg een steen' heeft inmiddels 6.930,10 euro opgebracht. Dit is inclusief de collecte voor de actie 'verleg een steen' van 18 november jl. We zijn verheugd over de mooie opbrengst en we willen alle gevers heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. U kunt nog steeds meedoen door een bedrag over te maken op IBAN-nummer NL98 INGB 0000 9062 73 t.n.v. C.v.K. Herv. Gemeente Hien en Dodewaard o.v.v. actie verleg een steen. Met uw bijdrage kunnen we o.a. de oude pastorie verbouwen tot ons nieuwe verenigingsgebouw.

"Verleg een steen"



Oude pastorie

Na de ochtenddienst van 25 november was er koffie drinken in de oude pastorie. Dit was tevens een mooie gelegenheid om te kijken hoe de werkzaamheden vorderen. Er is inmiddels al veel werk verzet, maar de laatste loodjes wegen vaak het zwaarst. In deze periode wordt er o.a. gewerkt aan de toiletgroepen. We hebben veel waardering voor de inzet van de vrijwilligers en we bedanken ze voor de vele uren die ze in de oude pastorie aan het werk zijn.

Ontvangen giften

In de afgelopen weken zijn de volgende giften ontvangen:

Via Ds. M.H. Bil: 1 x € 50,00 en 1 x € 20,00.

Via Ds. J.H. de Vree: 1 x € 10,00 en 1 x € 5,00.

Via collectezak: 1 x € 190,00 t.b.v. verbouwing oude pastorie.

De collecteopbrengsten van de maand november 2018:

- | | |
|--|----------|
| • Onderhoudsfonds College van Kerkrentmeesters: | € 204,10 |
| • Collecte t.b.v. het werk van College van Kerkrentmeesters: | € 500,73 |
| • Collecte t.b.v. Pastoraat: | € 179,90 |
| • Collecte t.b.v. Verwarming: | € 272,17 |
| • Collecte t.b.v. Actie "Verleg een steen": | € 615,10 |

Hartelijk dank

Verjaardagsfonds

De verjaardagszakjes van november hebben € 349,47 opgebracht.

Onze hartelijke dank hiervoor

Inzameling kleding

Graag willen wij u en jullie er nog een keer op attenderen dat we nog steeds kleding inzamelen voor Mensen in nood.

Gooit u deze a.u.b. niet naast de containers in het dorp of waar dan ook, maar breng ze in onze schuur. In deze schuur ligt het schoon en droog. Alvast bedankt!

Familie Van Ommeren, Kalkestraat 40

Kerst bij Boekwinkél "De Ploeg"





**kerstkaarten
vanaf
10 voor
€ 2,50**



CD's:







Kerstbundels, kinderboeken, kleurboeken:













openingstijden:
Donderdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur
Zaterdagochtend: van 10.00 tot 12.00 uur
Voor vragen of info: 06-11120240

Kerstconcerten

Kerstconcert

D.V. donderdag 20 december 2018 geeft het Dodewaards mannenkoor onder leiding van dirigent Wim Veerman een kerstconcert in de Dodewaardse kerk. Aanvang is om 20.00 uur.

Medewerking wordt verleend door Ds. Martin Bil, Ans van Tintelen, soliste Samantha den Hartog, projectmuzikanten en organist Cees Meijering.

Het thema van deze avond is: 'Kom en verwonder'. De toegang is gratis, wel is er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten van de kerk en het koor.

Kerstconcert Con Amore

Opheusden – Christelijk gemengd- en kinderkoor Con Amore uit Opheusden houdt op d.v. zaterdag 22 december haar jaarlijkse kerstconcert met samenzang in de grote of Sint-Maartenskerk in Tiel. Medewerking verlenen Peter van Dinther (trompet), Maarten van Dijk (orgel), Corine van Steenbeek (klarinet) en Ilona Hendriks van Warbij (harp). Het geheel staat onder leiding van dirigent Johan Hulshof. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Kerstconcert Deo Juvante

Kerstconcert uitgevoerd door Deo Juvante Kesteren(kinder-, meiden- en gemengd koor) in Sint Maartenskerk Tiel op D.V. 24 december. Aanvang 19.00u. Kerk open om 18.30u. Entree volwassenen € 7,50, kinderen tot 12 jaar € 2,50. Reserveren via: pr@deojuvantekesteren.nl

Colofon

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411
bij voorkeur alleen 's middags.
Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan,
Matensestraat 68, 6669 CJ
Dodewaard, tel.: 0488 - 410551
06-28442800
E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:

Ds. J.H. de Vree,
Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS
Achterberg. tel.: 0317-612906
E-mail: jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi

Willem van Hattum, 412260

Website:

www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw "De Hoeksteen",

Margrietlaan 13. Tel.: 411406
Beheerder: Dhr. J.H. Breunisse:
Tel.: 412447

Diaconie

Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente
Hien en Dodewaard,
p/a Gandhistraat 55, Zetten

College van Kerkrentmeesters

Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en
Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten

Zendingscommissie

Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard

Kerkblad rekeningnummer:

NL64RABO0373722346 t.n.v.
Fonds kerkbode.

Nr. 25 verschijnt op 21 december.

Inleveren kopij: uiterlijk 17 december
bij kopij@hervormddodewaard.nl

Nr. 1 komt uit op 4 januari 2019.

Zondag 9 december

2^e Adventszondag

10.00: Ds. J. Meertens, Rhenen

In “De Hoeksteen”

Oppas: Janine van Laar
Julia Dekker en
Claudia Huibers

KidsChurch

18.30: Ds. G. van Wolfswinkel,
Everdingen
Diaconiecollecte:
Friedensstimme

Jongerenavond

Maandag 10 december

18.30: Parels

Dinsdag 11 december

19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 12 december

19.00: Uur van gebed

Donderdag 13 december

19.30: VV. 'Bidt en Werkt'

Vrijdag 14 december

19.30: 10Rclub

Zondag 16 december

3^e Adventszondag

10.00: Ds. M.H. Bil

In “De Hoeksteen”

Oppas: Yenieke van
Dorland, Thijmen van Brenk
en Claudia Huibers

18.30: Ds. C.J. Overeem,
Zegveld

Diaconiecollecte:

Kerstpakkettenactie 2018

Maandag 17 december

18.30: Parels

19.30: Kerstviering Ouderenkring
en vrouwenvereniging

Dinsdag 18 december

14.30: Ouderenkring

19.00: Kris Kras Klub

19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 19 december

19.00: Uur van gebed

Donderdag 20 december

19.00: Mentorcatechese