

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard

Nr. **19** Jaargang 68 | 28 september 2018





'Muziek die je hart raakt'

n.a.v. 1 Sam. 16: 14-23 + 18: 10-11

De beroemde schilder Rembrandt kon met licht en kleuren heel goed de kern van een bijbelgedeelte weergeven. Zo ook toen hij de ontmoetingen tussen koning Saul en zijn opvolger David op doek vastlegde. Als Saul last heeft van een boze geest komt David op zijn harp spelen. David, toegebogen naar Saul, gaat helemaal op in de muziek. Saul is zichtbaar ontroerd. De muziek geeft hem rust. Maar meteen wist hij de tranen met de slip van het gordijn. En daarmee sluit hij zich af voor de troost van de muziek. Dat is het dubbele: muziek geeft hem niet alleen verademing, maar roept ook jaloezie op. Dat is te zien in het andere oog van Saul. Saul vecht met de duisternis in zijn hart. Uiterlijk is hij een koning in zijn fluwelen mantel, kleurige tulband en zilveren kroon. Innerlijk is hij verscheurd. Maar het licht van de genade schijnt nog op Saul. Niet alleen op David. De genade zoekt toegang tot het hart van Saul. Door de muziek van David: Psalmen onder begeleiding van de harp.

Zo kan God door goede muziek ons hart raken. *'Met Psalmgezang, daar 't hart door wordt geraakt'* (Psalm 18: 15, berijmd). *'t Betaamt ons Psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en harten treffen'* (Psalm 147:1, berijmd). *'U vult ons hart steeds weer, met een verlossingslied'* (OTH 211).

Mijn advies: Luister en zing muziek waarmee God je hart kan raken!

Ds Martin (M.H.) Bil

Kerkdiensten

Zondagmorgen 30 september 2018 hoop ik voor te gaan en luisteren we naar 1 Samuel 18: 1-30. Het gaat over David: hoe God met hem is, hoe mensen in liefde met hem verbonden raken en hoe jaloers Saul op hem is. De vraag aan ons is: als we Gods concrete zegen in iemands leven zien, geeft dat verbondenheid of geeft dat verwijdering? 's Avonds gaat Ds. L.J. van Lingen uit Beusichem-Zoelmond voor.

Zondag 7 oktober 2018 is het Israëlzondag. Het was de bedoeling dat ik 's morgens de dienst zou leiden, maar mijn stage-predikant, Ds. J.H. Reijm, neemt dan afscheid van zijn gemeente in Alblasserdam in verband met zijn vertrek naar Rotterdam-Hillegersberg. Voor de afscheidsdienst ben ik uitgenodigd en gelet op de band met Ds. Reijm en mijn stagegemeente in Alblasserdam, ga ik daar graag heen. In Ds. C.W. Rentier uit Amersfoort is een goede vervanger gevonden. Hij is directeur van Evangelie & Moslims, een organisatie die al 40 jaar christenen in Nederland helpt om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen. In de avonddienst gaat Ds. D. Meijvogel uit Harderwijk voor.

Collecte Israëlzondag

Op zondag 7 oktober a.s. is het Israëlzondag. We staan dan in het bijzonder stil bij onze verbondenheid met het volk van Israël. De diaconiecollecte op deze zondag zal worden bestemd voor de organisatie 'Christenen voor Israël'. Stichting 'Christenen voor Israël' stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Haar boodschap naar de kerken is dat de Gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen, maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israël in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

Zieken

We bidden voor deze en andere zieken om kracht en, indien mogelijk, herstel. Ook bidden we voor de mensen om hen heen, die vaak dag in dag uit zorg en liefde geven.



God beproeft ons
om ons dingen te leren.
De duivel beproeft ons
om ons te misleiden.

(Augustinus)

Bijbelkring

Maandag 1 oktober komt de bijbelkring weer bij elkaar. We gaan n.a.v. 1 Korinthe 13: 1-8a nadenken over 'liefde' als vrucht van de Geest. Hierover gaat hoofdstuk 2 uit het boekje van Jos Douma. Liefde komt ook terug in 1 Samuel 18. Terwijl Saul jaloers en angstig is voor David, gaan andere mensen van David houden. Ook dit bijbelgedeelte betrekken we bij het gesprek. Van harte welkom om 19.30 uur in 'De Hoeksteen'!

Mentorcatechese

Donderdag 27 september 2018 is les 1 aan de beurt: 'Ver weggeraakt'. Jullie krijgen een PBB-kaartje mee met daarop een bijbeltekst. Het kaartje kun je in je portemonnee doen of in een zelf te maken Personal Bible Box (PBB). Of je hangt het kaartje op bij de spiegel in de badkamer of waar dan ook. De tekst bij les 1 is: Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan... En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem... (Lukas 15: 18a en 20b).

De thuisopdracht ('things to do') voor les 2 op 11 november 2018 is: Luister via YouTube naar het lied 'Lof, aanbidding' van Sela. Zet de ondertiteling aan, zodat je mee kunt lezen wat ze zingen.

Belijdeniscatechese

Tot nu toe hebben 6 mensen zich aangemeld voor de belijdeniscatechese. Sommigen met de overtuiging straks belijdenis van het geloof te doen. Anderen willen gedurende het seizoen de beslissing nemen. Verder weet ik dat een aantal mensen overweegt om zich ook aan te sluiten. Maandag 8 oktober 2018 wordt de eerste avond. Iedereen, aangemeld of niet, is van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in 'De Hoeksteen'.

En dit zijn de data waarop de 'Keitjes' verwacht worden in 'De Hoeksteen':
31 oktober - 28 november
19 december - 30 januari
20 februari - 27 maart
24 april
Woensdagen van 14:15 - 15:15.
De kinderen worden bij basisschool 'De Hien' opgehaald om 14:00 uur.



Start huiskringen seizoen 2018/2019

U/jij bent van harte welkom om naar één van onderstaande huiskringen te komen. Nog nooit geweest? Kom eens luisteren en meedoen! We behandelen dit seizoen het boekje: *Vrucht van de Geest*, van Jos Douma, uitgegeven door Ark Media, achtste druk 2017.

Het is telkens weer inspirerend en bemoedigend om op een ontspannen manier bij elkaar te komen (1x per maand), telkens bij een ander kringlid. Dit seizoen willen we als huiskringen ook aansluiten bij het jaarthema: "Met hart en ziel".

In het boekje, waarin Galaten 5 centraal staat, komen vragen aan de orde als: Wat doet God en wat kan ik doen als het gaat om karaktervorming? Welke obstakels, in mijn eigen leven en in de samenleving, belemmeren het rijpen van de vrucht van de Geest? Waardoor is de vrucht van de geest specifiek christelijk?

In de intensiteit van het onderlinge gesprek groeit de gemeenschap met elkaar en met God. In de groep kun je geloofservaringen uitwisselen en groeien in je geloof. De huiskringen worden ook wel Gemeente Groei Groepen genoemd. 'In de groep kun je elkaar stimuleren om je geloof ook werkelijk te leven en missionair te zijn'.

- Woensdag 3-10 - 20.00 uur bij fam. P.N. de Groot, Wilhelminalaan 13 tel.: 411598
- Maandag 8-10 - 13.30 uur bij fam. J.H. Breunisse, Brederode 30 tel.: 412447

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Piet de Groot.

Kennismakingsavonden (3)

'We zijn nog lang niet uitgepraat!' Dat was na alle drie de kennismakingsavonden de conclusie. Graag geven wij in onderstaand verslag weer waarom we voor de opzet van de kennismakingsavonden hebben gekozen. En noemen we kort wat punten over 'Hoe nu verder?'

Waarom bespreking in kleine groepen? Als gemeenteleden is het belangrijk om met elkaar te praten. Over koetjes en kalfjes, over wat ons bezighoudt, maar nog meer over God, over ons persoonlijk geloven, onze vragen en twijfels, over hoe we kerk (moeten) zijn, enz. Geloofsgesprek is verdiepend en goed voor de onderlinge band. Het is nodig om elkaar vast te houden en bij de les te houden. Daarom wilden wij direct bij deze kennismakingsavonden gesprek onderling in kleinere groepen om zo te laten zien en ervaren dat we dit belangrijk vinden en willen stimuleren.

Waarom specifiek de vraag 'Hoe kunnen we volgens u als gemeente werken aan meer verbinding en diepgang?' Afgelopen maanden hebben we gemerkt in gesprekken met gemeenteleden dat velen aangaven dat er meer verbinding en diepgang nodig is in de gemeente. Diverse gemeenteleden gaven dat afzonderlijk van elkaar aan. Dit waren gemeenteleden van diverse generaties. Dat is voor ons een teken dat deze vraag leeft. Deze vraag geeft een verlangen weer. Dat verlangen naar meer verbinding en diepgang is een goed en mooi verlangen, dat we willen stimuleren.

Als gemeente zoeken we naar meer diepgang en verbinding. Als predikant kan ik dat proberen te stimuleren, maar ik kan het niet maken. Gemeente zijn we met elkaar. U bent met elkaar verantwoordelijk voor elkaar en de kerk in Dodewaard. Iedereen mag zijn / haar verantwoordelijkheid nemen en mag met de gaven die God heeft gegeven daaraan bijdragen. In de verwachting van God en vertrouwen op Zijn goedheid en geduld.

Hoe nu verder?

Er zijn veel diverse dingen ingebracht. Al pratend vinden we elkaar en zijn we elkaar tot steun. Sommige verwachtingen of wensen staan ook lijnrecht tegenover elkaar. Zo gaat dat waar mensen samen komen. Daarom is en blijft het essentieel om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren wat een ander beweegt of bezighoudt. Dat is de basis voor begrip richting elkaar. Wat zit er achter wat we vinden, welke zorg en verlangen? Waarom zeg en vind je

dingen? Elkaar in waarde proberen te laten. Dat lijken allemaal open deuren. Maar wij ervaren dit absoluut als een eerste verdere stap naar meer verbinding en diepgang. Want we hebben ervaren dat er veel meningen en wensen zijn, maar dat we van de drijfveren daarachter weinig van elkaar op de hoogte zijn. Omdat dat dat weinig wordt gedeeld.

Concreet een paar punten over hoe nu verder:

- Luisteren en blijven zoeken naar elkaar
- De contactmomenten die er zijn voor of na de dienst, op kringen en verenigingen, in het dorp, benut ze uitgebreid. En geef uw kinderen de mogelijkheid om bij zoveel mogelijk activiteiten van de gemeente betrokken te zijn
- Er komt een vervolgvond voor ouders met thuiswonende kinderen
- De uitkomsten van de avonden worden meegenomen in het beleidsplan dat wordt opgesteld
- Als er ideeën, wensen of verlangens zijn, neem contact met mij op.

Voor dit alles mogen we weten dat God zelf de gemeente heeft gesticht. We hebben als gemeente de Heilige Geest nodig. We mogen dagelijks bidden om de Heilige Geest. Juist als we zorgen delen tijdens de kennismakingsavonden is het belangrijk om te vragen om en te zoeken naar de Heilige Geest. We lazen Efeze 4. Christus is het Hoofd. En (vs 16) *‘van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.’*

Dit verslag kan nooit een reactie zijn op alles wat is gezegd tijdens de kennismakingsavonden. Maar alle reacties hebben we bewaard. Die komen terug bij de kerkenraadsvergaderingen en als we nadenken over beleid en wat goed is voor een gemeente. En als u / jij kort geleden iets hebt uitgeprobeerd wat een mooi contact of meer diepgang gaf, deel het dan gerust, want dan brengen we elkaar op ideeën!

Wij kijken terug op drie heel waardevolle avonden. We mogen onderdeel uitmaken van een stel prachtige mensen hier in Dodewaard en omgeving!
Bedankt!

Hartelijke groet,
Ds. Martin en Annemarie Bil

Kerkenraad



Vergadering

Op 18 september jl. kwam de kerkenraad weer in vergadering bijeen. De voorzitter en de scriba deelden mee dat zij bij de bevestigingsdienst zijn geweest van de classispredikant, van de nieuwe classis Gelderland Zuid & Oost.

- De 2e herziene versie van de privacyverklaring werd besproken en definitief vastgesteld. (zie pag. 10)
- De predikant en de scriba hebben het halfjaarlijks overleg met CB 'De Hien' gehad. In dit gesprek zijn o.a. afspraken gemaakt over de samenwerking op Dankdag en met de Kerstviering van school.
- Het verslag van de Godsdienstlessen op 'De Bellefleur' werd besproken.
- Ds. Bil deelde mee dat hij op de mentorcatechese wil gaan werken met de methode 'Follow Me' van de HGJB. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd.
- De datum voor de overstapdienst (= afscheid van kinderen van KidsChurch) werd vastgesteld; deze is op 30 juni 2019.
- Verder werden de punten besproken welke op de komende gemeentevening met de gemeente zullen worden gedeeld. Ook deden alle colleges verslag van hun werkzaamheden, evenals de afgevaardigden van het jeugdwerk. De vergadering werd beëindigd met gebed.

College van Kerkrentmeesters

Ontvangen giften

In de afgelopen weken zijn de volgende giften ontvangen:

Via Ds. M.H. Bil: 2 x € 10,00.

Via ouderling P.N. de Groot: 1 x € 20,00.

Via ouderling H.J. de Haan: 1 x € 6,00.

Hartelijk dank aan alle gevers!

Privacyverklaring

De Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard gaat bewust en zorgvuldig om met de aan haar verstrekte persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data verantwoord en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

De verwerking van persoonsgegevens door onze gemeente vindt plaats op de wijze zoals beschreven in de 'Model Privacyverklaring'. Deze regeling is opgesteld door het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), nadat een samenwerkingsverband van diverse kerken (waaronder de PKN) overleg heeft gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens over de rechten en verplichtingen die voor kerkgenootschappen voortvloeien uit de per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving.

Kort gezegd vindt u in deze regeling:

- De persoonsgegevens die de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard verwerkt.
- Het doel en de welke wettelijke grondslag van de gegevensverwerking.
- De bewaartermijn van verwerkte persoonsgegevens.
- De rechten die de betrokkene kan uitoefenen met betrekking tot zijn persoonsgegevens.

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u op onze website, www.hervormddodewaard.nl.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop er in de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard met persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kunt u contact opnemen met de scriba. Hier kunt u ook een papieren versie aanvragen.

Nieuws van buiten

Toerusting

Onderstaand een overzicht van de toerustingsavonden voor evangelisatiegesprekken. De avonden beginnen om 19.30 uur. Rond half 10 wordt met elkaar afgesloten. Iedereen van harte welkom! De avonden vinden plaats in verenigingsgebouw 'de Poort', Kerkstraat 5, Andelst.

- 14 november '18: Waarom het lijden?
- 30 januari '19: Zondekennis en alverzoening?
- 27 februari '19: In 'iets' geloven?
- 10 april '19: Geloof in wetenschap?
- 12 juni '19: Wil God geweld?

'Open Doors'-dag 2018

Zaterdag 20 oktober, Jaarbeurs in Utrecht 10.00-16.00. De Open Doors-dag 2018 staat in het teken van het thema '**Eén in Hem**'. Tijdens de Open Doors-dag 2018 vertellen christenen uit de vervolgte kerk over hun leven met de Here Jezus. De dag staat in het teken van ontmoeting met de vervolgte kerk. Kom ook en laat je inspireren door het geloof van onze broeders en zusters. We gaan luisteren naar hun verhalen en met elkaar in gebed voor de vervolgte kerk. Bestel je tickets op www.opendoors.nl/dag.

Kinderprogramma's

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar hebben we speciale kinderprogramma's. Je kunt je kinderen opgeven voor de kinderprogramma's door een kinderticket te bestellen.

Meehelpen

We verwachten ruim 8.000 bezoekers en 750 kinderen. Lijkt het je leuk om dit jaar mee te helpen bij het kinderprogramma? Of als zaalsteward een oogje in het zeil te houden bij het hoofdprogramma? Of ben je liever actief bezig met de opbouw in de dagen voor de Open Doors-dag? Geef je dan via de website van Open Doors op als vrijwilliger.

Colofon

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411 bij voorkeur alleen 's middags. Woensdag is zijn rustdag. predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551 06-28442800 E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:

Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906 E-mail: jacobdevree@gmail.com

Website:

www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw "De Hoeksteen",

Margrietlaan 13. Tel.: 411406
Beheerder: Dhr. J.H. Breunisse:
Tel.: 412447

Diaconie

Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Hien en Dodewaard,
p/a Gandhistraat 55, Zetten

College van Kerkrentmeesters

Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard, p/a Bellefleur 62 te Zetten

Zendingscommissie

Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz. Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard

Nr. 20 verschijnt op 12 oktober.

Inleveren kopij: uiterlijk 8 oktober

bij kopij@hervormddodewaard.nl

Nr. 21 komt uit op 26 oktober.

Zondag 30 september - Hien

10.00: Ds. M.H. Bil

In "De Hoeksteen"

Oppas: Arina Willemsen,
Renske de Wit en
Claudia Huibers

KidsChurch

18.30: Ds. L.J. van Lingen,
Beusichem-Zoelmond

18.30: Jongerenavond

Zondag 7 oktober - Dodewaard Israëlzondag

10.00: Ds. C.M. Rentier,
Amersfoort

In "De Hoeksteen"

Oppas: Elize Poppe, Fleur
Verwoert en Claudia

Koffie drinken na de dienst

18.30: Ds. D. Meijvogel, Harderwijk
Diaconiecollecte:

St. Christenen voor Israël

Maandag 1 oktober

18.30: Parels

19.30: Bijbelkring

Dinsdag 2 oktober

19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 3 oktober

18.30: TOV

19.00: Uur van gebed

Donderdag 4 oktober

19.30: VV. 'Bidt en Werkt'

Vrijdag 5 oktober

19.30: 10Rclub

Maandag 8 oktober

18.30: Parels

Dinsdag 9 oktober

14.00: Ouderenkring

19.00: Kris Kras Klub

19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 10 oktober

18.30: TOV

19.00: Uur van gebed

Donderdag 11 oktober

19.00: Mentorcatechese