

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard

Nr. **15** Jaargang 68 | 20 juli 2018



Abonnement Kerkblad

In Kerkblad no. 11 is verzocht om het abonnementsgeld voor het jaar 2018 over te maken. Helaas heeft nog niet iedereen aan deze oproep gehoor gegeven.

Abonnement papieren versie kost € 22,50 en het e-mail abonnement € 10,00.

Het rekeningnummer is: NL47FVLB0699542413 t.n.v. Fonds Kerkbode.

Graag de bedragen vóór de sluitingsdatum van **15 augustus 2018** overmaken.



Voordat u de koffers pakt, de tent opzet of in de hangmat kruipt...

'En Jezus zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat Ik ben?' (Markus 8: 29)

'Jezus zoals ik Hem niet kende', zo luidt de titel van één van de boeken van de Amerikaanse schrijver Philip Yancey. Jezus kun je blijkbaar leren kennen, anders dan je Hem al kende.

Op de vraag 'wie is Jezus voor u' zijn veel antwoorden mogelijk. Grote kans dat veel antwoorden ook niet verkeerd zijn. Het antwoord van Petrus is wel heel raak: *U bent dé Christus*. Een christus betekent een gezalfde, messias: hij die gezalfd is voor een bijzondere taak, namelijk de redding en verlossing van mensen. Jezus is dé Christus, dé Redder en Verlosser van de wereld, van uw en jouw leven. Hij maakt het weer goed tussen God en jou, zet een streep door het oude en maakt een nieuw begin. Nu al. Elke dag. En straks voorgoed.

Wie is Jezus voor u? Ook dé Redder? Of is dat de Jezus zoals u Hem nog niet kent? Wilt u Hem zo wel kennen? Een prachtig verlangen. Een verlangen dat wordt vervuld als u zich laat redden! Als je belijdt dat je redding nodig hebt.

Jezus is voor mij dé Christus. Een raak antwoord van Petrus. Maar ook Petrus begreep half niet wat hij beleed. Hij had een heel ander beeld dan de Redder die Jezus bleek te zijn. Petrus begreep nog niet hoe diep de redding van Jezus zou gaan. Dat die redding ook betekende: lijden en sterven. Zo diep ging Jezus om u, jou en mij te redden.

Als we belijden dat Jezus dé Redder is, beseffen we vaak niet helemaal wat we bedoelen. Wie Jezus is kunnen we ook nooit helemaal vatten. *'Wij kennen ten dele'*, schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe (1 Kor. 13: 9-12). We kijken door middel van een spiegel in een raadsel, maar als het volmaakte is gekomen, zien wij van aangezicht tot aangezicht. *'Nu ken ik ten dele, maar dan ik kennen, zoals ikzelf gekend ben'*. Op die dag Jezus zo als dé Redder kennen, zoals jezelf gekend en gered bent door Jezus. Jezus, zoals ik Hem nog niet kende. Dat doet je op die dag zingen: *'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu'* (Op Toonhoogte 124).

'Maar tot aan die dag wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
En uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag!'

(Op Toonhoogte 397)

Ds. Martin (M.H.) Bil

Terugblik doopdienst

Zondagmorgen 15 juli zijn 3 kinderen gedoopt. In het geloof dat er ook voor hen alleen door het water redding is. Met Jezus Christus begraven, maar ook weer met Hem opstaan in een nieuw leven. De ouders én de gemeente hebben beloofd de dopelingen voor te gaan in een leven met God. Met als doel dat de dopelingen ook persoonlijk Jezus als Redder gaan belijden.

Vergadering

De kerkenraadsvergadering van 10 juli jl. werd geopend met gebed, zang en een bezinning n.a.v. Marcus 8: 27-30. Hierna werd er afscheid genomen van br. De Vree. De kerkenraad heeft kennis genomen van de ingediende namen voor de vacature diaken. Er werd besloten, mede vanwege de vakantieperiode, om zich in september weer te bezinnen op mogelijke invulling van de vacature. Ds. Bil gaf een toelichting op zijn werkschema en het jaarthema. Verder werden de doopdienst van 15 juli en de verschijning van het huis-aan-huis blad voor september besproken. De jaarrekening 2017 van de diaconie werd definitief vastgesteld en getekend. De kerkenraad verleende de penningmeester decharge. Verder deden de verschillende colleges en het jeugdwerk verslag van hun werkzaamheden.

Door de kerkenraad werden datums vastgesteld voor een grote contactpersonenavond, 10 september a.s. en voor een gemeenteavond, 24 september a.s.. Wilt u beide datums alvast in uw agenda zetten? Zoals gebruikelijk werd ook deze vergadering besloten met gebed.

Vakantie predikant

Als predikant heb ik vakantie van vrijdag 20 juli tot en met vrijdag 10 augustus. Indien nodig kunt u in die periode contact opnemen met de scriba, broeder Henk de Haan, tel. 0488 - 410551/ 06 - 28442800.

Kennismaking met predikant

Inmiddels heb ik kennis gemaakt met de kerkenraad en een aantal oudere en zieke gemeenteleden die ik niet ontmoet in de kerk. Graag zou ik ook met de andere gemeenteleden kennis maken. De jaren door hoop ik tijd te hebben voor persoonlijke bezoeken, maar op korte termijn iedereen bezoeken gaat natuurlijk niet lukken. Daarbij komt het gevaar dat ik mensen vergeet. Daarom bedacht ik het volgende: tijdens een avond met een groep gemeenteleden in gesprek gaan. Ik kan dan iets over mijzelf vertellen, maar ik ben ook heel benieuwd naar uw en jouw verhaal. Ook over de gemeente: voelt u zich thuis, waar ben je blij mee, wat geeft zorgen, wat wordt gemist...



Heb de Kerk lief,
blijf bij de Kerk,
wees zelf de Kerk.

(Augustinus)

Het lijkt me goed om in totaal 3 avonden te beleggen:

- 20 augustus 2018: voor mensen ouder dan 60 jaar;
- 23 augustus 2018: voor mensen jonger dan 60 jaar;
- 27 augustus 2018: voor ouders met thuiswonende kinderen;

Als u op de betreffende avond niet kunt, bent u uiteraard welkom op een andere avond. Ik hoop dat ik op deze manier op korte termijn veel mensen kan ontmoeten. Of u nauw betrokken bent bij de kerk, of juist niet, misschien staat u wel op het punt af te haken: ik hoor het graag! Het uitspreken en delen kan helpen en wellicht is er iets aan te doen. Iedereen: hartelijk welkom! De avonden beginnen om 20.00 uur in 'De Hoeksteen'.

Met de kinderen en jongeren hoop ik kennis te maken door hun clubs te bezoeken.

Kerkrentmeesters

Ontvangen giften

In de afgelopen weken zijn de volgende giften ontvangen:

Via Ds. M.H. Bil: 1 x € 50,00, 2 x € 20,00, 1 x € 10,00.

Via Ds. J.H. de Vree: 1 x € 50,00, 1 x € 15,00, 2 x € 10,00.

Via ouderling S. de Vree: 1 x € 20,00.

Hartelijk dank aan alle gevers!

Verjaardagsfonds

De verjaardagszakjes van juni hebben € 369,42 opgebracht.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Huis-aan-huis collecte Woord en Daad

Stel je voor: je gaat naar school, je hebt een beeld bij een baan, carrière of inkomen. Herkenbaar voor jongeren in Nederland. Stel je voor: je gaat naar school en je weet nu al dat je weinig kans maakt op een baan. Herkenbaar voor jongeren in Zuidelijk-Ethiopië. Woord en Daad en Dorcas willen dat jongeren in Ethiopië kunnen werken in hun vakgebied binnen hun eigen leefomgeving. De jaarlijkse collecteweek van Woord en Daad Midden-Betuwe vindt van 27 augustus tot en met 1 sept. 2018 DV plaats. Geeft u aan de collectant?

Collecte gemist of maakt u het liever over? Gebruik dan NL 42 RBRB 0687756340 t.n.v. Stichting Woord en Daad Midden-Betuwe (o.v.v. Collecteweek Sterk voor Werk)

Beste lezer,
Vanuit de **Christelijke Hogeschool Ede** is een onderzoek gestart om de plaats van alcoholgebruik in de christelijke gemeente te onderzoeken. U wordt benaderd met de vraag om mee te doen, omdat u binnen de doelgroep valt. De link naar de geheel anonieme vragenlijst is: goo.gl/fPwupe

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Tip: scan de QR-code om snel naar de vragenlijst te gaan. De vragenlijst werkt het best op een groot scherm.

Vriendelijke groet en alvast hartelijk dank, het onderzoeksteam
ment Kerkblad



Colofon

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411 bij voorkeur alleen 's middags. Woensdag is zijn rustdag. predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551 06-28442800 E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906 E-mail: jacobdevree@gmail.com

Website:
www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw "De Hoeksteen", Margrietlaan 13. Tel.: 411406 Beheerder: Dhr. J.H. Breunisse: Tel.: 412447

Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Hien en Dodewaard, p/a Gandhistraat 55, Zetten

College van Kerkrentmeesters
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57 Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73 t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard, p/a Bellefleur 62 te Zetten

Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100 t.n.v. Hervormde Gemeente inz. Zendingscommissie H. en D., p/a Lindenlaan 5, Dodewaard

**Nr. 16 verschijnt op 10 augustus.
Inleveren kopij: uiterlijk 6 augustus
bij kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 17 komt uit op 31 augustus.**

Agenda

Zondag 22 juli - Hien

10.00: Ds. W.J.J. Glashouwer,
Amersfoort

In “De Hoeksteen”

Oppas: Arina Willemsen,
Elize Poppe en
Claudia Huibers

18.30: Ds. J.E. de Groot, Ede

Woensdag 25 juli

19.00: Uur van gebed

Zondag 29 juli - Dodewaard

Koffiedrinken bij de kerk

10.00: Dhr. A. van Laar,
Oosterbeek

In “De Hoeksteen”

Oppas: Yenieke van
Dorland, Fleur Verwoert en
Claudia

18.30: Ds. W.G. van den Top, Ede

Woensdag 1 augustus

19.00: Uur van gebed

Zondag 5 augustus- Hien

10.00: Ds. M. Dubbelman, Gies-
senburg

In “De Hoeksteen”

Oppas: Heleen van de
Sluis, Renske de Wit en
Claudia Huibers

18.30: G. van Goch, Scherpenzeel

Woensdag 8 augustus

19.00: Uur van gebed

Ontmoeting, overtuiging & ontplooiing - Je vindt het op de CSFR

Kijk op www.csfr.nl voor meer informatie over deze christelijke studentenvereniging die zich bezighoudt met de bijbel. Daarnaast zijn er borrels en en tal van andere activiteiten.