

# Kerkblad

*Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard*

Nr. **14** Jaargang 68 | 6 juli 2018



*De kerkenraad slaat een balletje  
tussen de koeien...*

## **Onze plannen en God**

- 1. Een mens heeft overleggingen in het hart, maar het antwoord van de tong komt van de Heere.*
- 2. Al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen ogen, maar de Heere toetst de geesten.*
- 3. Vertrouw uw werken aan de Heere toe, en uw plannen zullen bevestigd worden.*
- 4. De Heere heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf, ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil.'*

(Spreuken 16: 1-4)

Zo net voor de zomervakantie worden er nogal wat plannen gemaakt. Plannen voor het nieuwe schooljaar: een andere groep, een nieuwe studie, ... Plannen voor het nieuwe winterseizoen in de kerk: een nieuw jaarthema, het kringwerk, de (belijdenis)catechese, ... Wellicht ook plannen voor thuis: na de zomervakantie gaan we dit anders doen en pakken we dat anders aan. We plannen wat af. Dit zus, dat zo. Als dit, dan dat. Nee, niet zo, dan toch maar... We wikken en wegen, overleggen en maken zo onze plannen.

## **En God?**

Stemt God in met onze plannen, als we maar om Zijn zegen vragen? Dat lijkt vers 3 te suggereren: leg je plannen in Gods hand, dan bevestigt God je plannen. Dan zijn je plannen bij voorbaat goed.

Of is het zo: de mens wikt, maar God beschikt. Dat lijkt vers 1 te zeggen: je overlegt, wikt en weegt, maar het is toch altijd God die bepaalt hoe het zal gaan. Dan kun je net zo goed stoppen met het maken van plannen.

Vers 9 helpt mij de goede richting te vinden: *'het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen'*. Of anders vertaald: *'een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat'* (NBV).

Ik beseft dat mijn plannen alleen iets uithalen als ze passen in Gods plannen, want die zijn beslissend (vers 1). Ik wordt aangemoedigd nog eens goed te reflecteren op de motieven achter mijn plannen, want God kijkt vooral naar mijn intenties (vers 2). Ik wordt opgeroepen alles wat ik doe, mijn hele leven, (in gebed) aan God toe te vertrouwen, dan zal God mijn plannen uiteindelijk zegenen. Ook al loopt de uitwerking van plannen anders dan gedacht of lijken mijn plannen niets uit te halen: God zal het zegenen op het tijdstip en de manier die Hij goed vindt (vers 3). Want God heeft met alle dingen een

# Bij de diensten



doel, een goed doel, Zichzelf. Dat geldt zelfs voor goddelozen: zelfs hun slechte plannen en daden weet God te gebruiken voor het doel dat Hij voor ogen heeft (vers 4). God gaat genadig Zijn eigen gang met de wereld, ook met mijn plannen. Dat maakt mij bescheiden en afhankelijk van God. Zo ga ik verder met het maken van mijn plannen. Ook voor de gemeente Hien en Dodewaard.

Wat doen deze spreuken met uw en jullie plannen?

Ds. Martin  
(M.H.) Bil

Zondag **8 juli** nemen we in de morgendienst afscheid van broeder Sander de Vree als ouderling. We zijn hem dankbaar dat hij met de door God geschonken gaven onze gemeente 12,5 jaar als ouderling heeft gediend. Na de dienst is er koffie drinken bij 'De Hoeksteen'. 's Avonds is er de dienst in de tent. Het thema van VakantieBijbelWeek is 'zoek het uit!'. In de dienst horen we de woorden van Jezus: 'wie zegt u dat Ik ben?' Een vraag om alvast over na te denken: wie is Jezus voor u/jou?

De diaconiecollecte op deze zondag is bestemd voor de VakantieBijbelWeek. Ieder jaar wordt in de eerste week van de zomervakantie een week georganiseerd voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er worden aan de hand van het jaarthema liederen gezongen, toneelstukjes gespeeld, geknutseld en natuurlijk wordt er een Bijbelverhaal verteld. Wat een fijn begin van de vakantie voor de kinderen. Graag roepen wij u op om aan deze collecte te denken om zo ook dit stukje plaatselijk evangelisatiewerk blijvend mogelijk te maken.

Zondagmorgen **15 juli** worden er drie kinderen gedoopt. God belooft er voor hen te zijn, voordat zij zich daarvan bewust zijn. Als de Vader die zorgt, de Zoon die redt en de Heilige Geest die vernieuwt. 's Avonds gaat Ds. J. Tadema in de dienst voor.



We moeten het  
brood breken  
voor wie  
geen brood heeft,  
maar ook  
voor wie  
niet  
breken wil.

(Uit: 95 speldenprikken)

### **Vragen bij de doop**

Bij de doop van kleine kinderen worden aan de ouders vragen gesteld. Er wordt hen gevraagd:

1. of zij geloven in het Evangelie als enige fundament van redding;
2. of zij belijden dat hun kinderen, ondanks zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd zijn;
3. en of zij beloven hun kinderen voor te gaan in het geloof, hen te onderwijzen en te laten onderwijzen in het Evangelie van Christus.

Kinderen laten onderwijzen betekent dat anderen kinderen onderwijs geven. Die anderen zijn vooral wijzelf, als leden van de christelijke gemeente. Dopen vindt plaats in het midden van de gemeente. Het is geen familiefeest voor de besloten kring, maar een gezinsuitbreiding van de christelijke gemeente. Daarom lijkt het mij goed om bij een doopbediening niet alleen de ouders vragen te stellen, maar ook de gemeente een vraag te stellen. Deze vraag:

*'Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en volgen in het volgen van Jezus Christus?'*

Zo wordt geloofsopvoeding (een hele klus...) niet alleen iets van de ouders, maar van de hele gemeente.

## **Wijkindeling**

Doordat broeder S. de Vree het ambt van ouderling komende zondag mag teruggeven, is er voor de wijken 3 en 7 geen ouderling meer. In de vergadering van het consistorie is afgesproken dat ouderling De Haan (wijk 6) wijk 3 erbij krijgt. Ouderling Vroegindewij wordt nu de ouderling van wijken 4 en 7. Zoals eerder gemeld, heeft broeder De Vree zich beschikbaar gesteld als bezoeker-broeder voor de wijken 3 en 7.

## **Zomervakantie! Ontdekken hoe groot God is...**

Vrijdag 6 juli is voor veel van onze kinderen de zomervakantie begonnen. Sommige kinderen krijgen een weekje later vakantie. Van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli is er in Dodewaard de VakantieBijbelWeek. We hopen daar velen van jullie te zien. En verder wensen we jullie een hele fijne vakantie! Als predikant heb ik een lied voor jullie uitgezocht: 'zie de zon, zie de maan' (Op Toonhoogte 564, <https://www.youtube.com/watch?v=SCOIJ36SBvE>). Prachtig om te zingen, vooral als je buiten bent. Kijk, luister, ruik en voel maar eens goed om je heen en ontdek hoe groot God is!

## **Vakantie predikant**

Als predikant heb ik vakantie van vrijdag 20 juli tot en met donderdag 9 augustus. Indien nodig, kunt u in die periode contact opnemen met de scriba, broeder Henk de Haan.

## **Jaarthema winterseizoen 2018/2019**

In het nieuwe winterseizoen willen we als gemeente aan de slag gaan met het jaarthema van de HGJB **'Met hart en ziel!'** God kennen is niet alleen dingen over God weten, maar vooral God liefhebben. Vandaar: met hart en ziel. De HGJB schrijft: *"we moeten in het kerkelijk onderwijs niet in de eerste plaats de vraag stellen: 'wat denk je?' of 'wat geloof je?', maar: 'waar gaat je liefde naar uit?'"* Liefde tot God geeft passie om goed te leven: oude gewoonten doorbreken en nieuwe gewoonten ontwikkelen.

Het thema wordt uitgewerkt aan de hand van 3 onderwerpen:

- aanbidding: een goed leven met God begint met God aanbidden;
- deugden: goede deugden (liefde, geduld, ...) vormen ons karakter;
- rituelen: goede rituelen (in de kerk, thuis, ...) helpen ons in het laten groeien van een goed leven met God.



Neem voor meer informatie over het thema alvast een kijkje op de website van de HGJB, [www.hgjb.nl/werken-met-jongeren/gemeente-en-jeugdraad/jaarthema-2018-2019.htm](http://www.hgjb.nl/werken-met-jongeren/gemeente-en-jeugdraad/jaarthema-2018-2019.htm)

Bij de opening van het winterwerk zal het thema verder worden toegelicht. Ook gedurende het winterseizoen is het de bedoeling het thema regelmatig terug te laten komen. Op de bijbelkring gaan we nadenken over de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5: 22). Stuk voor stuk deugden, karaktertrekken waarmee de Geest ons leven wil vormen. We doen dit aan de hand van het boekje 'Vrucht van de Geest' van Jos Douma. Het zou mooi zijn als ook de andere kringen (huiskringen en ouderenkring) dit boekje zouden willen behandelen. Het boekje is te koop bij boekwinkel 'De Ploeg'.

Ik wil graag een prekenserie starten over de vrucht van de Geest. Over elke vrucht wil ik dan preken kort voordat of nadat daarover in de kring wordt gesproken. Zo kan de kerkdienst alvast wat input geven voor de kring of kunnen vragen die tijdens de kring onbeantwoord zijn gebleven, een plekje krijgen in de preek.

Als u of jij ook ideeën hebt om met thema aan de slag te gaan, thuis, op de club of waar dan ook: ik hoor het graag. Dan kunnen we dat met elkaar delen.

Als predikant zie ik er naar uit om komend winterseizoen met elkaar ons te laten vormen door het Woord van God, zodat we 'met hart en ziel' met God en voor God zullen leven.

# Giften



## **Diaconie**

Onderstaand de verantwoording van collectes en giften van de afgelopen periode:

- Collectes februari t/m mei € 1.650,37
- Voorjaarszendingscollecte (25 februari) € 206,72
- Collecte De Hoeksteen (11 maart) € 170,97
- Collecte + giften biddag; schuldhulpmaatje (14 maart) € 255,12
- Collecte 30 mrt: Noodhulp Papoea Nieuw Guinea via Wycliffe € 225,60
- Collecte 27 mei: Open Doors € 147,90



## **College van Kerkrentmeesters**

De collecteopbrengsten van de maand juni 2018:

- Onderhoudsfonds College van Kerkrentmeesters: € 474,01
- Collecte t.b.v. het werk van College van Kerkrentmeesters: € 460,07

## **Zendingsbussen**

De inhoud van de zendingsbussen was over het tweede kwartaal 2018 :

- April € 544,36
- Mei € 515,22
- Juni € 337,80

Fijn dat er zo wordt meegeleefd vanuit de gemeente.



## Boekwinkel "De Ploeg"



### Vakantie

Zaterdag 14 juli is de laatste dag dat De Ploeg open is vóór de vakantie. Vervolgens is zaterdag 25 augustus de eerste dag dat De Ploeg weer open is. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat er in die periode ook geen collectebonnen te krijgen zijn.

### Vakantie Bijbelweek

Alleen tijdens de Vakantie Bijbelweek:  
20% korting op alle dagboeken



### Collectebonnen

Graag zouden we u willen vragen om collectebonnen altijd gepast te betalen. Voor de collectebonnen is namelijk géén wisselgeld aanwezig in De Hoeksteen.

*openingstijden:*

Donderdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur

Zaterdagochtend: van 10.00 tot 12.00 uur

Voor vragen of info: 06-11120240





# Avondprogramma

## ZATERDAG

Vanaf 18.00 uur  
Gezellig BBQ-en

## ZONDAG

Koffiedrinken 's morgens na de kerkdienst.  
Eredienst en Sing-In, in de tent vanaf 18:30 uur

## MAANDAG

19.00 uur  
Fietspuzzeltocht

## DINSDAG

18.15 uur  
Jachtseizoen spannend spel voor de tieners  
met BBQ

## WOENSDAG

19.00 uur  
Zeskamp met spectaculaire  
spellen en een hoop waterpret!

## DONDERDAG

19:15 uur  
Belangstellenden avond

## Colofon

**Predikant:** Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1,  
6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411  
bij voorkeur alleen 's middags.  
Woensdag is zijn rustdag.  
predikant@hervormddodewaard.nl

**Scriba:** Oud. H.J. de Haan,  
Matensestraat 68, 6669 CJ  
Dodewaard, tel.: 0488 - 410551  
06-28442800  
E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl

**Bijstand pastoraat:**  
**Ds. J.H. de Vree,**  
Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS  
Achterberg. tel.: 0317-612906  
E-mail: jacobdevree@gmail.com

**Website:**  
www.hervormddodewaard.nl

**Verenigingsgebouw "De Hoeksteen",**  
Margrietlaan 13. Tel.: 411406  
Beheerder: Dhr. J.H. Breunisse:  
Tel.: 412447

**Diaconie**  
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175  
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente  
Hien en Dodewaard,  
p/a Gandhistraat 55, Zetten

**College van Kerkrentmeesters**  
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57  
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73  
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en  
Dodewaard, p/a Bellefleur 62 te Zetten

**Zendingscommissie**  
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100  
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.  
Zendingscommissie H. en D.,  
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard

**Nr. 15 verschijnt op 20 juli**  
**Inleveren kopij: uiterlijk 16 juli**  
bij kopij@hervormddodewaard.nl  
**Nr. 16 komt uit op 3 augustus**

## VakantieBijbelWeek

Elke morgen van maandag tot en met vrijdag in de tent bij "De Hoeksteen" van 8.45 tot 11.45 uur, Margrietlaan 13 te Dodewaard voor kinderen van de basisschool.



### Zondag 8 juli- Hlen

10.00: Ds. M.H. Bil

In "De Hoeksteen"

**Oppas:** Joanne Buijs,  
Geran de Vogel en  
Claudia Huibers

**Koffiedrinken** na de dienst

18.30: Ds. M.H. Bil

Dienst in de tent,  
Margrietlaan 13  
Diaconiecollecte: VBW

### Zondag 15 juli - Dodewaard

10.00: Ds. M.H. Bil

Gezinsdienst. Bediening  
Heilige Doop

In "De Hoeksteen"

**Oppas:** Annemarie  
Hanhart, Lisa Kuiper en  
Claudia Huibers

18.30: Ds. J. Tadema, Nijkerk

Uitgangscollecte: Eredienst  
en kerkmuziek

### Woensdag 11 juli

19.00: Uur van gebed

### Woensdag 18 juli

19.00: Uur van gebed