

Ds. Martin (M.H.) Bil
Acaciastraat 1
6669 EM Dodewaard
Tel.: 0488 – 427411 (bij voorkeur 's middags)
E-mail: predikant@hervormddodewaard.nl



Sinds 13 mei 2018 ben ik als predikant verbonden aan de gemeente in Hien en Dodewaard. Daarvoor was ik al jurist werkzaam op een advocatenkantoor in de randstad. Dat klinkt wellicht als een grote stap, maar de verschillen zijn ook weer niet zo groot. Het bestuderen van teksten, mensen bijstaan, namens een ander het woord voeren: het zijn aspecten die zowel het werk van de predikant als dat van de jurist kenmerken. Mijn passie voor het predikantschap heeft het na enige tijd toch gewonnen en na een deeltijdstudie theologie kwam de vraag om predikant te worden in Dodewaard.

Met het geloof ben ik van jongs af aan vertrouwd. Pas in mijn studententijd kwam mijn geloof in God tot bloei. Geloven is voor mij nooit vanzelfsprekend geweest. De optie om niet te geloven is nooit ver weg, maar de kerk helpt mij om daaraan niet te hoeven toegeven. Door wat er in en rondom de kerk gebeurt, weet ik me blijvend verbonden met God, met Jezus die voor mij stierf en opstond uit de dood. Een preek die me raakt, een lied dat me even boven mijzelf uittilt, een gebed dat rust geeft, een gesprek dat me verder helpt. Geloven kan ik niet alleen, daar heb ik anderen bij nodig.

Als predikant ga ik voor in kerkdiensten, op zondag maar ook doordeweeks wanneer er wordt getrouwd of gerouwd. Ik ga in gesprek met jongeren en ouderen over het leven, met en zonder God. In tijden van verdriet, maar ook bij hoogtepunten in het leven probeer ik er te zijn door een luisterend oor te bieden of een goed woord te spreken.

Om mij te ontmoeten is lidmaatschap van de kerk niet nodig. Integendeel, de kerk is er graag voor iedereen, gelovig, niet gelovig en alles wat daar tussenin zit.

Ik zie er naar uit u en jou te ontmoeten! Neem gerust contact op of spreek me aan op straat.